



קול קורא להגשת בקשות למענקים לחקר תחום המוגבלות שכלית התפתחותית (פיגור השכלי) לשנת 2017



הוועדה למחקר של קרן שלם מודיעה בזאת על האפשרות הניתנת לחוקרים או גופים, לסטודנטים לתואר שני או שלישי, להגיש הצעות מחקר בתחום המוגבלות השכלית התפתחותית (פיגור שכלי) המקדמות את הידע, הטיפול ואיכות החיים של האדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית (פיגור שכלי) והסובב אותו.

להנחיות המפורטות להגשת הצעות, [לחץ כאן](#).

ברכות לזוכי מענקי המחקר של קרן שלם לשנת 2016

אפקט ההפקה ככלי לשיפור הזיכרון והלמידה בקרב אוכלוסיית אנשים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית **ד"ר מיכל איכט, ד"ר יניב ממה, אונ' אריאל**.

התמודדות, הסתגלות וחוסן של הורים לילדים עם תסמונת Down, השוואה בינלאומית **פרופ' צביה בר נוי, אונ' תל אביב**.

שיקום מרחוק כפעילות אפשרית בקרב מבוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית: מחקר היתכנות. **פרופ' מרדכי שני, פרופ' מאיר לוטן, פרופ' תמר וייס, מכון גרטנר**.

שימוש ביישום ממוחשב להדגמה ולמידה באמצעות תרחישי וידאו לצורך שיפור מיומנויות עבודה בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. **פרופ' תמר וייס, ד"ר עינת גל, אונ' חיפה**.

השפעת גורמים אנדוגניים ואקסוגניים על נתיבי התפתחות האינטליגנציה והזיכרון בקרב מתבגרים ומבוגרים בעלי תסמונת דאון בדיקה לשלושה נתיבים אפשריים: לקוי, יציב או מתמשך (מפצה). **עבודת דוקטורט, נעה בוסתן, אונ' בר אילן**.

השפעת גורמים אנדוגניים ואקסוגניים על נתיבי התפתחות זיכרון העבודה הטריאדי בשלוש רמות של עומס קוגניטיבי בקרב מתבגרים ומבוגרים בעלי מוגבלות שכלית: הנתיב הלקוי, היציב או המתמשך (מפצה). **עבודת דוקטורט, אסתי קילברג, אונ' בר אילן**.

הסתגלות וצמיחה אישית בקרב בוגרים שגדלו עם הורה עם מוגבלות נפשית או שכלית. **עבודת דוקטורט, דורית ושלר, אונ' בר אילן**.

צמיחתן האישית ורווחתן הנפשית של סבתות ערביות במשפחות לילדים עם / וללא מוגבלות שכלית תרומתם של מאפיינים אישיים ובין אישיים. **עבודת תזה, סונדוס פאטמה זבידאת, אונ' בר אילן**.

בחינת השמישות של ממשק רשת חברתית מבוסס עברית המיועד לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. **עבודת תזה, שירה חבושה, אונ' חיפה**.

ציפיות הורים לבעלי מגבלה שכלית התפתחותית מילדיהם הבריאם: בחינת הצורך בפיצוי על מגבלתו של הבן/בת בעל/ת הנכות. **עבודת תזה, רותם סגל, אונ' אריאל**.

למידת מיומנות מוטורית אצל מתבגרים בעלי מוגבלות שכלית עם תסמונת דאון ועם אטיולוגיה מעורבת. **עבודת תזה, דוד זוסמן, אונ' בר אילן**.

הזכות להורות של אנשים עם מוגבלויות שכליות-התפתחותיות ונפשיות. **עבודת תזה, רוני רוטלר, אונ' בר אילן**.

"השחר" - מטרת המסע לפולין של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. **עבודת תזה, שרית טילוביץ לוי, אונ' בר אילן**.

הנגשה קוגניטיבית של סרטים לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית



ד"ר אבי גריפל, גב' הנא זועבי, מכון מחקר דאס אינטרנשיונל

אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) מתקשים להבין וליהנות מסרטים המוקרנים לציבור הרחב. זאת בגלל קשיים ביכולת חשיבה, המשגה, והבנת תוכן. להנגשת סרטים לאנשים עם מש"ה חשיבות בשל תרומתה ליכולת להבין וליהנות מהסרט, ובעקיפין לשיפור איכות החיים בהקשר של בילוי פנאי.

מטרות ההנגשה הינן הגברת ההבנה והמעורבות הקוגניטיבית של הצופים באמצעות ההסברים המלווים את הסרט, ובעקבות כך גם הגברת חוויית הצפייה וההנאה לצופים. ההנגשה בוצעה בשלושה מודלים שונים שנבדקו במחקר ההערכה הנוכחי:

- א. דיבוב מלא בעברית (של סרט דובר אנגלית)
- ב. הנגשה פרשנית (שילוב הסברים בעברית בסרט ללא דיבוב)
- ג. דיבוב מלא + הנגשה פרשנית

המטרה העיקרית של מחקר ההערכה הייתה להעריך את המועילות (אפקטיביות) של כל מודל הנגשה, תוך השוואה לקבוצת ביקורת לה הוקרן סרט עם תרגום לעברית בתחתית המסך כמקובל לכלל הציבור. המחקר בדק את ההשפעה של כל מודל הנגשה על חוויית הצפייה והבנת העלילה, לצורך קבלת החלטה על המודל המועדף להנגשת סרטים אחרים בעתיד. תוצאות ההערכה מעלות כי הנגשת סרט עלילתי לאוכלוסייה עם מש"ה אפשרית מבחינה טכנית, ותורמת להגברת ההבנה וההנאה מהצפייה בסרט. עוד עולה כי הצפייה בסרט מהווה עבור האוכלוסייה עם מש"ה חוויית בילוי החורגת מהבנת עלילת הסרט. לכן נכון להעריך את התועלת ואת משמעות הצפייה בסרט מונגש במובן הרחב יותר של יום בילוי, ולא רק בהקשר הצר של הבנה "אובייקטיבית" של העלילה. מהערכת המודלים עולה כי מודל הדיבוב מלא, ומודל הנגשה פרשנית ללא דיבוב מועילים. בשני המודלים רצוי להשאיר את התרגום לעברית בתחתית המסך המסייע אף הוא להבנה. מודלים אלו תורמים יותר להבנת הסרט ולהבנת מה שהשחקנים בסרט אמרו בהשוואה לקבוצת הביקורת שהוקרן לה סרט רגיל. [למחקר המלא](#)

מחקר זה נעשה במימון קרן שלם והקרן לפיתוח שירותים לנכים של הביטוח לאומי. המחקר הינו יוזמה של עמותת שק"ל בשיתוף עם אקים והשירות בקהילה, האגף לטיפול באדם עם מש"ה.

תופעה ה'יחידאות' בקרב בוגרים עם מוגבלות שכלית: תיאוריות פסיכולוגיות (התקשרות, אינטימיות), תיאוריות מודרניות (בחירה/ היעדר הזדמנויות) או קשיים רגשיים חברתיים

פרופ' חפציבה ליפשיץ, גב' חגית חגואל, אונ' בר אילן



המחקר נעשה בסיוע קרן שלם.

בעוד שבחברה הרגילה נישואים נתפסים כחלק מ'נורמליזציה' ורווקות מתפרשת כ'חסר', באוכלוסייה בעלת מוגבלות שכלית קיים היפוך ביחס החברתי לתופעת הנישואים/רווקות. העמדה הרווחת היא שאלה מבין בעלי המוגבלות השכלית הבאים בברית הנישואים הינם בעלי יכולות גבוהות, שאינן משקפות את יכולותיהם של מרבית המבוגרים בעלי המוגבלות השכלית. לפיכך, הישארותם של מבוגרים בעלי מוגבלות שכלית לבד ללא בני זוג נתפסה עד כה כנורמטיבית לאוכלוסייה זו. המחקר הנוכחי שובר מיתוסים קיימים לגבי תופעה שנחשבת כא-נורמטיבית בחברה הרגילה (היחידאות) וכנורמטיבית באוכלוסייה בעלת מוגבלות שכלית.

עד כה נערכו בישראל מספר מחקרים אשר בדקו מערכות יחסים זוגיות בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית. חלק מן הממצאים הראו כי בעלי מוגבלות שכלית יכולים להינשא ולקיים חיים הרמוניים, וכי אחוז הגירושין בקרב משפחות ששני ההורים בעלי מוגבלות שכלית נמוך מזה הקיים באוכלוסייה הרחבה. בנוסף, מיסוד הקשר היווה עבור אנשים עם מוגבלות שכלית אישור לעצמאות ואוטונומיה. ממצא נוסף מצביע כי מקיימי קשר זוגי, מתוארים כרגועים יותר ובעלי תחושת עצמאות גבוהה יותר מכאלה שאינם בקשר זוגי, ביטחונם העצמי ותחושת המסוגלות גבוהים יותר. בהנחה שזוגיות תורמת לשיפור איכות החיים, מובנת שאיפתם של הורים, שילדיהם עם מוגבלות שכלית יצרו קשר זוגי בין אם הוא יביא למימוש נישואים ובין אם לאו.

מטרת המחקר הייתה לבדוק מדוע מרבית המבוגרים עם מוגבלות שכלית הם יחידאים ואינם מממשים זוגיות. המחקר הנוכחי מאושש את הטענה שאנשים בעלי מוגבלות שכלית מסוגלים להינשא ולהקים משפחה וגם לנמק מדוע לא עשו זאת עד כה. במחקר נמצא כי בעלי מוגבלות שכלית מעוניינים בקשר זוגי ורובם אף מעוניינים להינשא.

[למחקר המלא](#) [לסרטון המחקר](#)

למחקר העוסק **בעמדות הורים** של בוגרים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית כלפי סטטוס יחידאות/זוגיות של ילדם [לחץ כאן](#)

השפעת השחיקה בקרב עובדים באוכלוסייה עם מוגבלות שכלית התפתחותית על מדדים אובייקטיביים של תפקוד מקצועי

ד"ר יעקב אזרחי, ד"ר אילן רוזינר, יהודית חסידה, יאנינה לבד, מרטנס-הופמן יועצים לניהול בע"מ

המחקר נעשה בסיוע קרן שלם.

המחקר התמקד במדריכים במרכזי תעסוקה שיקומיים (מע"שים) העובדים ישירות מול אוכלוסייה עם מוגבלות שכלית התפתחותית.

מטרתו היתה לאמוד את היקף תופעת השחיקה, גורמיה, השלכותיה, ודרכים להתמודד איתה. לבחון מדדים אובייקטיביים למדידת תפקוד המדריכים. כ-100 מדריכים מ-29 מע"שים מלאו שאלון אנונימי לגבי מאפייני התפקיד, השחיקה בעבודתם והשלכותיה. את אותם מדריכים העריך המנהל על רמת תפקוד ושחיקה. בנוסף, שילב המנהל מספר מדדים אובייקטיביים לגבי תפקוד המדריכים שתחת פיקוחו. במסגרת המחקר רואיינו 11 מנהלים ו-6 מדריכים הן כבסיס לבניית כלי המחקר והן כדי לאסוף חומר איכותני על השחיקה, גורמיה והדרכים להתמודד איתה.

עיקרי הממצאים העלו כי השחיקה הוגדרה כעייפות נפשית ופיזית כתוצאה מהתמודדות נמשכת עם לחצי העבודה.

השחיקה נמצאה ברמה בינונית, תחושת דיכאון דווחה ברמה נמוכה. תמיכה במדריך, מאפיינים חיוביים בתפקיד ובהירות התפקיד, דווחו ברמה גבוהה ומהווים גורמים מעכבי שחיקה. עומס בתפקיד (רמה מעל לבינונית), וקונפליקט בעבודה (רמה מתחת לבינונית), הינם גורמי לחץ התורמים לתחושת השחיקה והדיכאון. עומס רגשי ('חיכוך' מול התנהגויות מאתגרות של חניכים), דווח ברמה גבוהה ונתפס כגורם לחץ, אך לא נמצא קשור לשחיקה ודיכאון.

[למחקר המלא](#)

תפיסותיהם של אנשי מקצוע ושל בעלי עניין את נישואי נשים ערביות בעלות אינטליגנציה תקינה עם גברים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

אסמאא אבו אלעולא, בהנחיית ד"ר רוני סטריאר, אונ' חיפה

עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

בשנים האחרונות מתקיימים דיונים רבים בקרב מעצבי מדיניות, אנשי מקצוע בשירותים חברתיים ואנשי אקדמיה על סוגיית זכותם של בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית להינשא. בדיון על נישואי אנשים עם מוגבלות שכלית עסקו עד כה כמעט אך ורק בנישואים שבהם שני בני הזוג בעלי מוגבלות שכלית, והתעלמו למעשה מסוגיית הנישואין של בעלי אינטליגנציה תקינה לאנשים עם מוגבלות שכלית. ממחקר חלוצי שנערך בחברה הערבית-מוסלמית בישראל עולה שהמניע של נשים כאלה להינשא לבעלי מוגבלות שכלית התפתחותית קשור למעמדן הנחות כרווקות ערביות במשפחה ובחברה, ולנטיית החברה להפעיל עליהן לחצים משפחתיים, חברתיים ונפשיים להינשא. המחקר הנוכחי חקר כיצד מתייחסים לתופעה אנשי מקצוע ובעלי עניין אחרים בקהילה, ובנוסף מעלה סוגיות הקשורות ברגישות תרבותית, בזכויות חברתיות של בעלי מוגבלות, ובהתאמת השירותים הקיימים לאוכלוסיית המחקר.

מטרת המחקר הינה העמקת המודעות ביחס לתופעה והרחבת הידע הקיים, כמו כן הקניית הבסיס למחקרי המשך של התופעה, החל בבדיקת התקנות והחוקים הנוגעים לאוכלוסיית הנשים ועד בחינת המערכת החוקית-המוסדית ומידת יכולתה להגן על אוכלוסיית אנשים עם מוגבלות שכלית וקרובי משפחותיהם בני המיעוט הערבי-מוסלמי בישראל.

[למחקר המלא](#) [לסרטון המחקר](#)

סרטוני מחקרים

תופעה ה'יחידאות' בקרב בוגרים עם מוגבלות שכלית: תיאוריות פסיכולוגיות (התקשרות, אינטימיות), תיאוריות מודרניות (בחירה/ היעדר הזדמנויות) או קשיים רגשיים חברתיים

פרופ' חפציבה ליפשיץ, חגית חגואל, אוניברסיטת בר אילן, 2015

[לפריט המלא](#) [לסרטון המחקר](#)

תפיסותיהם של אנשי מקצוע ושל בעלי עניין את נישואי נשים ערביות בעלות אינטליגנציה תקינה עם גברים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית

אסמאא אבו אלעולא, בהנחיית ד"ר רוני סטריאר, אוניברסיטת חיפה, 2015

[לפריט המלא](#) [לסרטון המחקר](#)

מעגל החיים וההזדקנות בקרב אנשים עם תסמונת דאון והוריהם.

ד"ר אריאל טננבאום, פרופ' יעקב בכנר, פרופ' זאב מיינר האוניברסיטה העברית, 2015

[לפריט המלא](#) [לסרטון המחקר](#)

הידעת?

[האתר של קרן שלם](#) מכיל מאות פריטי מידע לשימוש כל העוסקים בתחום המוגבלות שכלית התפתחותית.

עד כה תמכה הקרן בעשרות מחקרים אשר ניתן לראותם בעמוד [מחקרים אקדמיים](#) אשר באתר הקרן.

בנוסף, חנכנו [מאגר כלי מחקר](#) שנעשה בהם שימוש במחקרים שקיבלו סיוע מהקרן.

ניתן לבצע חיפוש במאגר המידע של הקרן באמצעות [אינדקס הנושאים והתגיות](#).



Subjective happiness among mothers of children with disabilities: The role of stress, attachment, guilt and social support.

Liora Findler, Ayelet Klein Jacoby, Lidia Gabis

המאמר יפורסם בכתב העת: Research in Developmental Disabilities, בגיליון אוגוסט 2016

המאמר מבוסס על עבודת גמר לתואר שני (תזה): תחושת הצמיחה האישית והאושר הסובייקטיבי של אימהות לנוכח נכויות התפתחותיות שונות של ילדן - תרומתם של התקשרות, תמיכה חברתית ותחושות אשמה. איילת יעקובי קליין בהנחייתה של ד"ר ליאורה פינדלר, אונ' בר אילן, 2011.

המחקר נעשה בסיועה של קרן שלם. למחקר המלא באתר הקרן [לחץ כאן](#)

כנסים וימי עיון

מהתפתחות המוח להתפתחות הילד – הכנס ה-21 של העמותה הישראלית להתפתחות הילד

הכנס יערך בין התאריכים 08-10/07/2015, בבנייני האומה בירושלים.

פרטים מלאים אודות התוכנית ומידע על ההרשמה ניתן לקבל [באתר הכינוס](#).



בריאות ומוגבלות שכלית התפתחותית - הכנס החמישי של יח' הבריאות של האגף לטיפול באדם עם מש"ה

הכנס יערך בתאריך 29.06.2016, ברמת אפעל

לרישום ולצפייה בתכני הכנס [לחץ כאן](#)

הכנס ללימודי מוגבלות והחברה בישראל – היסטוריה פוליטית, תרבותית וחברתית

הכנס יערך בין התאריכים 22-23/06/2015, בפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן אוניברסיטת תל אביב.

לרישום ולצפייה בתכני הכנס [לחץ כאן](#)

מהמדף של מכלול – יח' הערכה ומחקר של קרן שלם

ממצאי סקר להערכת תרומת קרן שלם בתחומי פעולתה כפי שהיא נתפסת בעיני בעלי תפקידים שונים

סקר זה הינו אחד התוצרים של תהליך החשיבה האסטרטגי שקיימה קרן שלם בשנת 2013. מטרת הסקר הייתה לבחון האם קיימת הלימה בין צרכי השטח וחלוקת המשאבים לבין תחומי העשייה של הקרן. כחלק מתפיסת העולם של קרן שלם הקשובה לצרכי השטח ורואה חשיבות בבחינה עצמית מתמדת, פנתה הקרן למגוון שותפים מהשדה לצורך קבלת משוב על תחומי הפעולה של הקרן.

הסקר כלל מספר שאלות רקע ולאחריהן התבקשו המשיבים לדרג את מידת התרומה של 9 תחומים בהם פועלת הקרן לשיפור איכות חייהם של אנשים עם מש"ה (בינוי ושיפוץ, הצטיידות, פיתוח כוח-אדם, יזמות חברתית, תמיכה באומנויות, תמיכה בימי הסברה, פיתוח ידע מקצועי, מחקר, וכנסים/ימי עיון).

כל אחד מתחומי העשייה של הקרן שנמנו בסקר זה דורג כאחד משלושת התחומים המשפיעים ביותר, כלומר, אף תחום לא נתפס כמיותר או חסר חשיבות או תועלת לשטח.

[לדו"ח הממצאים המלא](#)

הערכת תרומת השימוש [במודל מקוון](#) להתערבות מיטבית לעבודתו של עו"ס בתחום מש"ה ברשות (כשנה לאחר ההשתתפות בהשתלמות)

במהלך השנתיים האחרונות פותח כלי ייחודי וממוחשב המרכז את כל תהליכי עבודת העובד הסוציאלי במחלקת הרווחה בבחירת התערבויות מתאימות בטיפול באוכלוסיית ילדים ובוגרים עם מוגבלות ומשפחותיהם.

הכלי מרכז ומנגיש את כל המידע העדכני הדרוש לעו"ס בתחומים שונים.

חשיבותו של הכלי משמעותית במיוחד לאור הרפורמה בשירותים החברתיים.

ההערכה בוצעה כשלב מסכם לשתי השתלמויות פיילוט שנערכו כשמטרתה הייתה לבחון מהי מידת תרומתו של המודל לעבודתם המקצועית. הסקר ניסה להעריך את: מידת המודעות לקיומו של הכלי, משימות עבודה בהן הכלי רלוונטי, מידת השימוש בו במצבים שונים בחיי העבודה, תפיסת עדכניות הכלי בעיני המשתמש ונוחות השימוש בכלי. בנוסף, ניסה הסקר לאתר צרכי ידע נוספים הנדרשים לקהל היעד בעבודתו, לצרכי פיתוח עתידיים.

[לדו"ח הממצאים המלא](#)

UN Enable Newsletter - הניוזלטר החודשי של המזכירות לאמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות, לחודש אפריל 2016

תורגם ע"י ד"ר אמיר טל, מנהל מחלקת מו"פ בקבוצת שכולו טוב.

ניוזלטר זה, שכותרתו UN Enable Newsletter, מתפרסם מדי חודש על ידי המזכירות לאמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות. המזכירות לאמנת האו"ם נמצאת ביחידה למדיניות חברתית ופיתוח (DSPD) ובמחלקה לכלכלה ולשירותים חברתיים (DESA) באומות המאוחדות ומשתפת פעולה עם משרדים, סוכנויות, קרנות ותכניות נוספות באומות המאוחדות, כמו גם עם ארגוני החברה האזרחית ובכללם ארגונים של אנשים עם מוגבלויות.

[לפרטים נוספים](#)

תביעה מחדש של מוגבלות וקצבת נכות: על זהות, צדק פרוצדורלי וההליך לתביעת קצבה בארה"ב

עו"ד דורון דורפמן, אונ' סטנפורד, קליפורניה, 2016.

מחקר זה דן בקשר בין תפיסת הזהות של אנשים עם מוגבלויות לבין האופן בו הם חווים הליכים משפטיים, ובכך הוא תורם לספרות העוסקת בצדק פרוצדורלי. המחקר עושה שימוש בראיונות עומק עם אנשים עם מוגבלויות מאזור המפרץ בקליפורניה שהדגימו דרכים שונות להתייחס למוגבלותם ולאופן בו הם תופשים את עצמם ביחס אליה. הטענה היא כי תפישות הזהות השונות משפיעות על האופן בו חוו אותם המרואיינים את ההליך לתביעת קצבת נכות במוסד האמריקאי לביטוח הלאומי.

[לקריאה נוספת](#)

משקל, תזונה, בחירת מזונות ופעילות גופנית במבוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

Journal of Intellectual, S. Koritsas & T. Iacono
2016, Disability Research

מטרת המחקר הייתה לתאר את התזונה, בחירות המזון, הפעילות הגופנית והמשקל של קבוצת מבוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) בויקטוריה שבאוסטרליה. ממצאי המחקר מעידים כי אנשים עם מש"ה הינם בסיכון לפתח מחלות הקשורות להשמנת יתר, חוסר פעילות גופנית ותזונה לקויה. לכן, ישנה חשיבות לפתח אסטרטגיות לעידוד פעילות פיזית ואכילה בריאה בקרב אנשים עם מש"ה, ולערב בכך גם את צוותי הטיפול שלהם.

הדו"ח סוכם ותורגם לעברית ע"י **מכלול** יח' הערכה – ומחקר של קרן שלם.

[לקריאה נוספת](#)

מדד ההכללה ה-4 של אקים לשנת 2016 של אנשים עם מוגבלות שכלית בחברה הישראלית

ד"ר שירלי ורנר, עו"ד בן נועה בן צבי, לאה ברקמן, עו"ד נועה ביתן, 2016

בשנת 2013 יזמה אקים ישראל את פיתוחו של מדד הכללה (inclusion) של אנשים עם מוגבלות שכלית בחברה הישראלית, במטרה להגביר את השתלבותם של האנשים עם מוגבלות שכלית כחלק בלתי נפרד בחברה הישראלית ובמטרה לעודד ערים בישראל לפעול בצורה אקטיבית להכללתם.

לראשונה ערכה אקים בשנה זו סקר גם בקרב האנשים עם המוגבלות השכלית עצמם, ברוח 'שום דבר עלינו בלעדינו', ובמטרה לבחון כיצד הם מעריכים את עמדות הציבור הרחב כלפיהם, ולבחון את תחושותיהם לגבי התנהגות הציבור כלפיהם.

[פרטים נוספים ולדו"ח המלא](#)

פעילות פנאי של בני נוער עם מוגבלות

ד"ר אורית גילור, ד"ר חגית קליבנסקי, פרופ' דרורה כפיר, המכללה האקדמית בית ברל, 2015

המחקר ביקש לבחון את נושא הפנאי של בני נוער עם מוגבלות מנקודות מבט שונות לכן בחרנו לקבל מידע, באמצעות ראיונות מובנים למחצה, מאנשים המעורבים בנושא מזוויות שונות. משתתפי המחקר היו הורים לצעירים עם מוגבלות, צעירים עם מוגבלות, יזמים ומפעילים – אנשים שפיתחו ו/או מקיימים פעילויות לנוער עם מוגבלות (חלקם הורים), ובעלי תפקידים/אנשי ממסד שעיסוקם באוכלוסייה עם מוגבלות. בין הארגונים והיזמים ניתן למנות עמותות, רשויות מקומיות וארגונים ארציים. מסקנות המחקר מצביעות על כך שיש פעילויות פנאי אך הן ברובן ספורדיות, מקומיות, זמניות, בהיקף מצומצם והמידע אודותן אינו זמין. על כן, נחוצה מדיניות אשר תהווה תשתית תקציבית, מבנית, ארגונית, אנושית, מקצועית – ומעל לכול: תפיסתית.

[לקריאה נוספת](#)

הצעה למודל עבודה עם אוכלוסייה מש"ה מורכבת: מודל אקולוגי\טיפולי\שיקומי

יעל שדלובסקי פרס, יח' הבריאות, האגף לטיפול באדם עם מש"ה, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, 2014

המסמך מציג מודל עבודה לטיפול באוכלוסיות מש"ה מורכבת, נכתב במשותף ע"י יועצת תחום רפוי בעיסוק באגף וצוות רפוי בעיסוק במשרד הבריאות. המודל "נולד" באגף לטיפול באדם עם מש"ה, והוא מהווה פלטפורמה המציגה הלכה למעשה התערבויות מוצלחות שקיימות במסגרות האגף. המסמך סוקר את הרציונל התאורטי העומד בבסיס המודל בצירוף דוגמאות קונקרטיות ליישום.

[לקריאה נוספת](#)

בואו לשיר איתנו!

מעבר לקול – הרכב מוזיקלי משולב פרויקט
חדשני וייחודי

מטרת הפרוייקט הינה הקמה של הרכב מוזיקלי
שיויוני ומשולב בין אנשי מקצוע בתחום המש"ה
ואנשים עם מש"ה המתגוררים בקהילה.

אנו מאמינים כי הרכב מוזיקלי מעין זה יהווה
דוגמא לעשייה חברתית ואישית לחברה
הישראלית ומעבר לכל יהווה מקום מפגש אמיתי,
שיויוני בין אנשים אשר המשותף להם הוא
אהבת השירה והמוסיקה.

אם אתם אנשי מקצוע העוסקים בתחום ואוהבים
לשיר, אתם מוזמנים ליצור קשר עם

אורי שחר, המנהל המוזיקלי בנייד :
052-2304979

"מעבר לקול"

אוהבים לשיר ביחד?
רוצים להיות שותפים
לשינוי חברתי?

בואו לשיר בהרכב ייחודי ושיויוני
המציע הזדמנות לעשייה חברתית
משמעותית ולחוויה מוסיקלית
מהנה ומקצועית.

אנו מזמינים זמרים וזמרות, לקחת חלק
בפרויקט מוסיקלי חברתי חדש

כל הזכויות שמורות לקרן שלם ©

שד' מנחם בגין 5, בית דגן, 50200.

טלפון : 03-9601122 פקס : 03-9604744 מס' עמותה : 58-006-485-5

להסרה מרשימת התפוצה שלח [לנו מייל](#)